

NIEUWSBRIEF 2016 / 2017

Geachte lezer(es),

Heino, 10 april 2017

En wéér brengen wij U graag: *de diepe dankbaarheid van de Sisters, de staf èn de kinderen voor uw belangstelling en/of uw financiële steun voor de warme, liefdevolle Kacema- family in Kawambwa, Zambia.*

Het jaar 2016 bracht Sr. Maria's grote wens: 't schoolgebouw! Daarnaast: gasten, vreugde en problemen, ook in '17.

\*\*\*\*\*

**Weet u andere geïnteresseerden? Wij komen GRAAG met verhaal en goede film over Kacema. Schrijf of bel ons.**

**Schoolgebouw, Gasten en Vreugde:** In april begon de bouw van de school. Een maand later arriveerde Bouwteam Hoogland, 6 man sterk, om een kleine week 't bouw personeel te versterken. Met donaties van vrienden en kennissen in en om Hoogland hebben zij ook een deel van de kosten voor de schoolbouw gesponsord. Geweldig!



10 Mei '16. U begrijpt: Als Sr. Maria 't metselen vóórdoet, dan kàn er niets meer mis gaan!!



Sr. Maria krijgt als "bouwmeester" ook een Bouwteam-shirt.

April '16. Met handmatig gemengd beton wordt de vloer gestort.

6 Aug '16. Na lunch in Kacema lopen alle gasten naar de **Opening van "Queen of Angels" !**



Bij dit festijn waren ook aanwezig: Twee Hildes, vader van één van hen, van andere Hilde, dochter en zoon, allen uit België. Ook zij hebben de schoolbouw gesponsord.

Patrick heeft 6 weken in Kacema geholpen o.a. met de bouw en mooie cadeaux gegeven, ook wat u hieronder ziet. De oude was stuk.

Aanwezig ook de nieuwe penningmeester van Stichting Kacema, Willibrord (& vrouw) en Conny (& man). Nog nooit waren er zoveel 'witte neuzen'



tegelijk in Kacema!

De taart werd door de Sisters zelf gebakken en versierd.



De bisschop knipt de linten voor de ingang: de opening is een feit! Daarna zegent hij met veel aandacht de school, zowel de binnen- als buitenkant, met ruim gebruik van wijwater.

**En dan brengt Monica de taart! Die wordt traditioneel aangesneden.**



- \*\*\*\*\*
- Sr. Maria wilde zo graag deze school om de volgende redenen:
- > Op de overheid-scholen krijgen de kinderen maar 3 uur per dag les in klassen van 60 tot 70 leerlingen.
  - > De 'Queen of Angles' ontvangt de kinderen om 07:00 uur, lunchpakketje mee, en de lessen stoppen om 15:00 uur, met de nodige pauzes natuurlijk.
  - > Per klas 20 leerlingen, dus voldoende aandacht van leerkracht voor ieder kind.
  - > Ouders betalen schoolgeld waarmee de leerkrachten en andere kosten kunnen worden betaald.
  - > De kinderen van Kacema hebben zo gratis onderwijs.
  - > Op deze manier maken alle kinderen goede contacten. Kinderen uit 't dorp blijven na schooltijd spelen in Kacema en kinderen van Kacema spelen thuis bij kinderen in 't dorp.
  - > De lokalen zijn ruim, dat is voor allen prettig.



Sr. Maria en Sr. Mable beslissen samen welke leerkrachten aangenomen worden. Zij kunnen kiezen uit een groot aanbod. Één van de leerkrachten is hoofd-verantwoordelijk voor wat er op school gebeurt. Zo blijven schoolzaken gescheiden van thuis (Kacema). Sr. Maria vindt dit heel belangrijk en houdt ook gepaste afstand van school om vooral thuis in Kacema -> 'Mammie Nr. ONE' te kunnen blijven.

Sr. Mable zorgt voor de financiële zaken, zoals schoolgeld innen van de ouders, betalen van leerkrachten, etc. De school is nog niet volgroeid, de hoogste klassen zijn er eenvoudig nog niet, het groeit per jaar, dus nog lege lokalen. Grappig voorval: Tijdens een telefoongesprek met de nieuwe manager van Zanacobank in Kawambwa vroeg ik o.a. of hij Kacema en de nieuwe school al had bezocht. Hij riep: "Ja, Kacema is prima maar jullie school is te klein! Ik wilde mijn kinderen daar brengen voor goed onderwijs maar ze kunnen niet komen. De school is al vol, dus te klein!" 'k Begreep er niets van. Gelukkig vertelde Sr. Maria mij later: "Wij hebben nog geen groep 6 en 7, die had hij nodig."

Mocht de school ooit enige winst opleveren dan is dat voor verdere studiekosten van Kacema's kinderen bestemd.

## Vreugde en Problemen '17: Rosaria en Joyce diploma gehaald. -> ->



Probleem: Na vermoedens is bij medisch onderzoek in speciale kliniek in Pretoria, Z-Afrika, gebleken dat Seraphim doof is en allerlei infecties heeft. Medicijnen zijn geslikt. Eind april zullen wellicht haar amandelen worden geknipt, bijholtes gespoeld en bloed weer onderzocht. Wij hopen allen op positieve uitslagen. Haar gezondheid gaat voor alles.

Joyce heeft diploma verpleegkundige en werkpermit. Werk vinden is niet zo eenvoudig. Komt vast wel goed. Hier springt zij van vreugde op de rug van Auntie Daria!

Rosaria is al aan 't werk als peuterjuf en woont bij haar zus.



Vreugde: Het leek ons goed voor Seraphim om alle kinderen en volwassenen in Kacema en op school de gebarentaal aan te leren. Zowel in Bemba (Zambiaans) als in Engels. Sr. Maria spreekt deze maand een Zambiaanse, die dat zou willen. En in Nederland is door Esther contact gemaakt met Lisa, die dit ook een grote uitdaging vindt. Afspraken worden nog gemaakt.



<- Ferdinand is nu 1 jaar, moeder stierf bij zijn geboorte. Na lang twijfelen heeft Sr. Maria de baby (3 maand) aangenomen, omdat dit door zeer arme familie 3 x werd gevraagd. Ferdinand was toen zeer ondervoed. Hij knapte op maar bleef slap en beweegt zich nauwelijks, kan alleen zitten. Hij wordt in Lusaka onderzocht evenals Ruben voor z'n bloed en de stand van heupen en voeten. Ruben loopt nog steeds als blij je jongen rond. Ferdinand's Oma en Auntie Albertina begeleiden de twee boys. **Veel dank voor 't lezen en uw steun.** Bestuur Stichting Kacema Musuma