

Zambia = 20 x Nederland
Inwoners: 14,5 miljoen



Gebeurtenissen in Kacema Musuma Children's Home 2014 tot heden... Z.O.Z.



21/07/2014
Sr. Emeldah aan 't werk in pre-school...

Boven: Een groot deel van de liefdevolle Kacema-familie.
Onder: Bellen blazen en spelen op de binnenplaats of in speeltuin van Kacema Musuma Children's Home. **ALTIJD** een succes!



STICHTING **KACEMA MUSUMA**

Secretariaat » De Hoge Kampen 11 » 8141VL Heino » Nederland +31(0)572 392530 > info@kacema.nl > www.kacema.nl

Heino, januari 2015.

Geachte lezer(es),

Later dan het plan was, willen wij u toch nog graag een *goed en gezond 2015* wensen.
Daarnaast brengen wij u op de hoogte van wat er zoal rond Kacema Musuma is gebeurd in 2014.
Wij willen hiermee vooral ook onze *diepe dankbaarheid* voor uw bijdrage en/of interesse aan u overbrengen.

—**HELAAS en gelukkig...** Begin 2014 werd de Kacema-familie uitgebreid met een te vroeg geboren, zeer ondervoede baby-*tweeling*: Hun moeder stierf bij de bevalling. Oma had geprobeerd voor de tweeling te zorgen. Dat was niet gelukt. Sr. Maria (Sister in Charge van Kacema Musuma Children's Home) ging deze uitdaging aan. De babies werden Christiaan en Christine genoemd, naar Moeder Overste :-), en er werd zeer intensief gepoogd om de babies weer gezond te krijgen.
Hoewel het aanvankelijk goed leek te gaan, kreeg Christiaan een terugslag, die hij niet overleefde. Zo triest, iedereen was zo hoopvol... Christine gedijt goed, gelukkig.

—**DOEL van Kacema Musuma Children's Home** is: Zorgen dat de kinderen zich lid voelen van 'hun liefdevolle Kacema-familie' en zo kunnen uitgroeien tot gezonde, goed opgevoede, opgeleide, zelfstandige en weldenkende burgers van Zambia.
Sr. Maria, Sr. Mable, Sr. Emeldah en het personeel zetten zich allen dan ook voor 100% (of meer) in!

—**STUDIE...** Na het behalen van 't eindexamen middelbare school begonnen Joyce en Rosaria in januari '14 aan een studie. In mei volgde Geoffrey hun voorbeeld. Joyce koos voor *verpleegkundige* (3 jaar) in Lusaka, Rosaria voor *kleuterleidster* (2 jaar) in Kabwe en Geoffrey voor *elektricien* (2 jaar) in Mansa.
Gelukkig hebben Joyce en Rosaria hun eerste studie-jaar met succes afgerond en zijn nu met frisse moed aan 't tweede jaar begonnen. Geoffrey begon deze week ook vrolijk aan 't 3e (laatste) deel van zijn 1e jaar. Eind 2015 hopen Brian en Monica te slagen voor hun eindexamen middelbare school.
Lukt dat, dan komen er weer 2 studenten bij!

— **2e Stichting...** Hoewel bekend is dat studeren in Zambia vrij kostbaar is, vielen de kosten ons lelijk tegen! Naast de vrij hoge kosten voor de studie zelf, komt daar nog bij: kamerhuur, boeken, voeding, kleding, vervoer, communicatie, etc.
Dit bracht ons op 't idee om 'een dochter' te stichten: **Stichting Kacema Study Fund**. Op 5 november 2014 werden de nodige stukken getekend in 't bijzijn van beide besturen: 'Kacema' en 'Kacema Study Fund'.
Notariskantoor Procee, Oors en v/d Werf hebben ons hierin weer fantastisch bijgestaan.
Zowel in Nederland bij de Rabobank (NL52 RABO 0300 4790 26) als in Zambia bij de Zanaco bank (sinds 7 jaar voor 49% van Rabobank!) hebben wij nu ook een rekening voor het bekostigen van tertiaire scholing geopend. Zo blijven de geldstromen i.i.g. helder.
Er wordt ook gewerkt aan een website. Dit voorjaar zal www.kacemastudy.nl te bezoeken zijn.
Wij hopen dat deze stappen kunnen leiden tot donaties toegespitst op tertiaire studies.
Bijdragen kwamen reeds van particulieren, een bridgeclub en Stichting Badeloch, DANK DANK DANK!!!

Weet u een gelegenheid, een vrienden groep, een club, een school, een vereniging of prive aan huis:
Wij vertellen GRAAG over Kacema! U vraagt en wij draaien!

—**SOLAR Boilers...** en andere zaken:
1e helft van 2013 gingen één voor één de (energie vretende) elektrische boilers stuk.
'n Plan rees: Er was al 1 *solar boiler*, voor Sr. Maria en de meisjes kamer. Die werkte naar tevredenheid.
Het zou mooi zijn als we energiekosten konden besparen en de kapotte elektrische boilers konden vervangen door 3 nieuwe solar boilers.
Ook de groentetuin moest worden uitgebreid: o.a. rotatie teelt was de optie om de grond niet te veel uit te putten. Daarbij was dan ook uitbreiding van irrigatie nodig en de septic tank moest nodig worden vervangen. Zo vroegen wij 'n project aan bij Wilde Ganzen. Wij brachten geld bijeen, dmv o.a. een golfclinic in Delft, een gift van Stichting Emmaus en van nog een Stichting (wil niet bij naam genoemd worden).
Wilde Ganzen heeft aan deze giften een premie van 50% toegevoegd.
Zo werden 3 nieuwe solar boilers aangeschaft en geïnstalleerd, (zie fotoblad 2), werd de groentetuin (met irrigatie) uitgebreid en een hoognodige extra septic tank aangelegd. FANTASTISCH: alles werkt!

Mede namens de Sisters, de kinderen en de medewerkers van Kacema Musuma en namens de besturen van Stichting Kacema en Stichting Kacema Study Fund: HEEL VEEL DANK voor uw hulp en energie,

Drie nieuwe Solar boilers op 't dak. Tegenvaller: De waterdruk is te laag: toren moet 2 meter hoger!

Deze twee zware jongens, elk voor 5.000 liter water, moeten 2 meter omhoog:



Maar HOE???

Oplossing:

De 6 poten met twee meter verlengen!

Makkelijker gezegd dan gedaan...



Lege vaten met kraan van toren tillen.

Zie voorwiel → van hijskraan!

Spannend! Ook voor kindjes!



Zes maal twee meter nieuwe stukken ertussen lassen!



Alle losse einden aan elkaar lassen. Hek moet er nog op. Stevige bodem voor vaten leggen. Hijskraan werkt niet meer: kapot, wat nu? **Oplossing:** Vaten *met de hand* terug zetten!



Ja, zo groot zijn de vaten en **ZWAAAAAR!**



Hier staan de vaten 2 meter hoger, alsof het altijd zo was! Wij weten wel beter...



Boven: Het bijna onmogelijke is gelukt! De vaten staan 2 meter hoger, 'n veilig hek om de vaten en alles keurig geschilderd. Links: Zo zijn de solar boilers verdeeld. **Z.O.Z.**

STICHTING **KACEMA MUSUMA**

Secretariaat » De Hoge Kampen 11 » 8141VL Heino » Nederland +31(0)572 392530 > info@kacema.nl > www.kacema.nl

Sr. Maria (Sister in Charge) heeft inmiddels ook zelf donoren gevonden. Haar successen vanaf 2007:

- Met Australische donatie: het **kippenhok** met leghennen: eieren voor de kinderen en verkoop...
- Met donatie van Zambiaanse overheid: een **Pre-school** gebouwd. De ouders uit Kawambwa vinden dit schooltje goed voor hun kindjes en betalen er voor. Dit dekt de personeels- en onderhoudskosten en zo gaan de 13 Kacema peuters/kleuters elke dag *gratis* naar de pre-school.
- De Zambiaanse Bond voor Boeren en Tuinders schonk **100 nieuwe (goede) dekens!**
- Met Canadese donatie in 2014 bouwde Sr. Maria nu één schoollokaal, de pre-school kinderen kunnen zo doorstromen naar grade 1 van een **Kacema primary school**. Ook de ouders zijn hier blij mee.
- Een donatie van een USA organisatie maakte **een maïs-molen** mogelijk. Twee elektrisch (duur) aangedreven machines malen maïskorrels tot maïsmeel. Van maïsmeel wordt stevige pudding gekookt. In Zambia wordt "nchima" dagelijks door vrijwel *iedereen* gegeten.
- Voorjaar 2014 kreeg Sr. Maria tot haar ENORME vreugde van haar Congregatie een goede **tweedehands auto èn rijlessen** cadeau. Ons bestuur heeft een eigen auto voor Kacema (ondanks de lange loopafstanden!) altijd afgehouden, vooral gezien de kosten van verzekering en onderhoud (slechte wegen!). Moeder Overste, Sr. Christine, stelde ons gerust: "*Wij* betalen *alle* kosten voor deze auto."
- **GASTEN uit Nederland...** Elke gast betaalt voor kost en inwoning. Twee gastenkamers aanwezig.

In juli '14 arriveerden Sharina en Esther in Kawambwa. Doel: een dikke week verblijf in Kacema Musuma. Beiden nèt afgestudeerd Pabo, hebben zij met hun kennis & enthousiasme de kinderen nieuwe spelletjes en kennis gebracht en zelf genoten zij van de bijzondere sfeer in Kacema Musuma en op de pre-school. Tocht naar watervallen met groep oudste kinderen gemaakt. Zij reisden van Kacema per bus zuidwaarts o.a. ook naar de Victoria Falls.

Half augustus: Ook in Zambia schoolvakantie: In Kacema Musuma zijn vrijwel alle kinderen thuis.

Vader Bastiaan, moeder Karin, zoon Casper (16) en dochter Ziske (15) logeren er 'n kleine week om een indruk te krijgen van 't dagelijks leven in Kacema in een vakantiemaand. Voor de kinderen was het leuk en interessant om leeftijdgenootjes te ontmoeten. Zij hebben met elkaar gespeeld: voetbal, puzzelen, auto's bouwen van mecano, verstoppertje en voorbereiding van een modeshow in de kerk. Bastiaan en Karin sausden de muren van de living en decoreerden de buitenmuur van preschool. Zie hiernaast een stuk van de decoratie. —> Casper en Ziske hadden in Ned. klusjes gedaan en daarmee geld ingezameld voor een uitje met alle kinderen naar de watervallen. Er was ook geld voor echte cola en echte fanta... Er bleef zelfs geld over voor een mooie donatie aan Kacema Study Fund.



Eind augustus kwamen ondergetekende en echtgenoot aan in Zambia voor een 14 daagse ontmoet-en-groet-reis. (Zie gele lijn op Zambia kaart op foto-zijde.) Hoofddoel: 5 nachten in Kacema.

Veel nuttige zaken kwamen aan de orde. Vanuit Lusaka lifte Joyce mee naar Kacema en vanuit Kacema lifte Sr. Maria mee naar Lusaka voor afspraken. Voor reisverslag, zie www.kacema.nl.

— Hoe een 'n **BEL** een 'n **KROON** kon worden in Kacema Musuma Children's Home...

Op de laatste dag van ons verblijf stonden Sr. Maria en ik buiten gezellig een beetje met wat kinderen te kletsen. 't Werd etenstijd en Sr. Maria wilde de kleintjes bij elkaar roepen.

Omdat het terrein om huis zo groot is, heeft roepen geen zin en in je eentje zoeken evenmin, dus vroeg Sr. Maria de kinderen, met wie we in gesprek waren, om de kleintjes te zoeken en te vragen om te komen. De kinderen gingen op zoek..., niet omdat 't móest maar 't ging vanzelfsprekend en ze hóuden ook van de kleintjes.

Voor de grap zei ik tegen Sr. Maria: "Je zou wel zoiets als *een bel* kunnen gebruiken..."

"Dan moet ik je iets moois vertellen.", zei Sr. Maria. En ze vervolgde met:

"Een poos geleden had ik inderdaad een bel gekocht, precies om deze reden. Maar toen ik die bel aan de kinderen liet zien, wilden ze daar NIETS van weten!

Ze riepen: Mammie, hoe kun je dat nu doen? We wónen toch hier, dit is toch geen school?!

A bell belongs at *school*, this is our HOME!! NO bell, NO bell!! We don't want a bell, this is our home!"

Deze uitspraken van de kinderen geven precies weer met welke intentie wij in 2005 met Stichting Kacema Musuma zijn begonnen en wat Sr. Maria en haar mede Sisters hebben bereikt.

En zo werd een *Bel* dus een *Kroon* op 't werk van Sr. Maria en haar mede Sisters.